



Het Land van Jan Klaassen

Zoekt u iets voor de allerkleinsten tot ca. 8 jaar? Dan is Het Land van Jan Klaassen de ideale speelplek. Rondom het kasteel kunnen kinderen zich naar hartelust vermaken met rennen, klimmen, klauteren, springen, glijden, en schommelen op al het speelmateriaal dat Jan Klaassen heeft gemaakt. Vind de uitgang van het doolhof vol doodlopende padjes en zie plotseling jezelf in lachspiegels. Als je goed zoekt vind je zeker de Heksenboom van heks Boela Boela. Nog meer spanning, ga dan naar de Piratenboot en voel je piraat. Ben je liever een stoere cowboy? Dan moet je naar het Westendorp. Ook het houten speekasteel, het ganzenbord en de duwkarren zorgen voor veel pret. In het Prullenland worden de hele dag sprookjes verteld. Met de Jan Klaassen-express kan er door Kabouterstad gereisd worden. Iedere dag zijn er meerdere voorstellingen in het poppentheater. Mocht het plotseling gaan regenen, dan is er de grote overdekte binnenspeeltuin van 2000 m² met glijbanen, klimhuisjes, klimwand, touwbrug, treintje, spookhuis, fietsjes/karren en een Mexicaans terras, zodat er gewoon verder gespeeld kan worden.

INCLUSIEF

- vervoer per luxe touringcar
- toegangsbewijs

MEER INFORMATIE

- iedere dag geopend van 10.00 - 17.00 uur

GROEPSPRIJZEN

> 30 - Op aanvraag

Reisinformatie

Locatie

Het Land van Jan
Klaassen

Reiscode

TRP3091

Meer informatie

088 - 4055 300

info@krasbus.nl

