



Middagtocht Leerdam

Wanneer u door het stadje Leerdam wandelt, zult u zich nauwelijks realiseren dat de geschiedenis van Leerdam teruggaat naar de 12e eeuw. In 1498 werd Leerdam een Graafschap en in 1551 kwam Leerdam in het bezit van de Oranjes. Vanuit uw opstapplaats rijden we naar Leerdam. Hier gaat u aan boord voor een tocht over de Linge. Tijdens de boottocht wordt de koffie geserveerd. Na de tocht door een mooi stukje Nederland heeft u nog wat tijd om in Leerdam rond te kijken. U kunt een bezoek brengen aan het glascentrum waar u van alles te weten komt over het productieproces. Als u de stad inloopt ziet u het monumentale 'Hofje van mevrouw Van Aerden' gebouwd rond 1770. Een paar stappen verder ziet u de historische Grote Kerk en nog een paar stappen verder bent u op de gerestaureerde stadswallen aan de Linge. Kortom, laat u verrassen! Laat in de middag keren we weer huiswaarts, onderweg maken we een stop voor het goed verzorgde 3-gangen diner.

LET OP! Deze reizen zijn alleen te boeken voor gezelschappen vanaf 20 personen. Bent u een individuele reiziger? Kijk dan onder de rubriek individuele dagtochten.

INCLUSIEF

- vervoer per luxe touringcar
- koffie met gebak
- boottocht over de Linge
- 3-gangen diner

EXCLUSIEF

- persoonlijke uitgaven
- fooien

GROEPSPRIJZEN

> 20 - Op aanvraag

Reisinformatie

Reiscode

MID5619

Meer informatie

088 - 4055 300

info@krasbus.nl

