



Middagtocht door de Langstraat

Een middagtocht door de Langstraat, het gebied gelegen tussen Den Bosch en Waalwijk. Vanaf uw opstapplaats gaat de tocht, via een mooie toeristische route, langs Den Bosch en Drunen, naar Waalwijk. Hier brengen we een bezoek aan het Leder- en Schoenmuseum. Bij aankomst worden we ontvangen met koffie en gebak. Dit gebak is in de vorm van een halve zool. Onder leiding van een deskundige gids maken we een wandeling door het museum dat ca. 1.600 vierkante meter groot is. U ziet hier niet alleen schoenen maar u krijgt ook een indruk op welke wijze de schoenen vroeger werden gemaakt. Ook de leerlooier, de klompenmaker en een compleet ingerichte kamer van een thuiswerkende schoenmaker wordt bezocht. De terugreis gaat via Kaatsheuvel, Loon op Zand, Udenhout en Oisterwijk. We sluiten deze dag af met een goed verzorgd 3-gangen diner. Na afloop van het diner vertrekken we terug naar uw opstapplaats.

LET OP! Deze reizen zijn alleen te boeken voor gezelschappen vanaf 20 personen. Bent u een individuele reiziger? Kijk dan onder de rubriek individuele dagtochten.

INCLUSIEF

- vervoer per luxe touringcar
- koffie met een Halve Zool
- entree museum
- 3-gangen diner

EXCLUSIEF

- persoonlijke uitgaven
- fooien

GROEPSPRIJZEN

> 20 - Op aanvraag

Reisinformatie

Reiscode

MID5618

Meer informatie

088 - 4055 300

info@krasbus.nl

