



Königswinter am Rhein

De romantische sfeer van de Rijn is niet alleen te danken aan de veelgeprezen Loreley. Het is vooral de veelzijdigheid van het landschap dat bij de vele bezoekers een onuitwisbare indruk achterlaat. De mengelmoes van donkere wouden, wijnhellingen en verweerde burchtruïnes heeft vele schrijvers en dichters geïnspireerd. Gemoedelijkheid en gezelligheid vieren hoogtij in de stadjes en dorpen langs de oever, waar het tevens in de veelal kleine en kronkelige steegjes heerlijk dwalen is. We brengen u deze dag naar Königswinter am Rhein. Gelegen aan de voet van de imposante Drachenfels biedt Königswinter de verwenste toerist alles wat zijn hartje begeert. Zoals een tochtje met de tandradbaan naar de top van de Drachenfels of een terrasje pikken aan de Rijnpromenade en daar genieten van een hapje of drankje. Een boottochtje op de drukst bevaren rivier van Europa mag natuurlijk niet ontbreken. Na zo'n dagje aan de Rijn is het antwoord op de overbekende versregel 'Warum ist es am Rhein so schön' geen vraag meer, maar een weet.

LET OP: Deze reizen zijn alleen te boeken voor gezelschappen vanaf 20 personen. Bent u een individuele reiziger? Kijk dan onder de rubriek individuele dagtochten.

PROGRAMMA

- vertrek om 08.00 uur, terugkomst om 21.00 uur

INCLUSIEF

- koffie met vlaai
- boottocht op de Rijn
- vrije pauze in Königswinter
- snelle heen- en terugreis
- 3-gangen diner
- vervoer per luxe Touringcar

EXCLUSIEF

- persoonlijke uitgaven
- fooien

Reisinformatie

Reiscode

TRP11677

Meer informatie

088 - 4055 300

info@krasbus.nl





GROESPRIJZEN

30 - 34 - Op aanvraag

35 - 39 - Op aanvraag

40 - 44 - Op aanvraag

> 45 - Op aanvraag